

Collectief tegen islamofobie

juli 2022-juli 2023



Eerste Weteringplantsoen 2c
1017 SJ Amsterdam
Tel: 0031 (0)20-4288825
www.emcemo.nl

UITNODIGING DEBAT

Hoe bestrijden we samen de haat tegen lhbtqi's, moslims, joden, christenen in Amsterdam?

ZONDAG 4 DECEMBER 2022 19.00-21.00 UUR

ORANJE KERK Tweede Van der Helststraat 1-3 Amsterdam

Afgelopen weken is er in Amsterdam veel te doen geweest over een verklaring die burgemeester Halsema wilde laten ondertekenen door moskeebestuurders. Het ging om een verklaring die oproept geweld tegen lhbtqi's te veroordelen en opkomt voor slachtoffers van deze vorm van discriminatie en geweld.

Moskeebestuurders ervaren de oproep, die in eerste instantie aan hen was gericht, als eenzijdig, stigmatiserend en discriminerend. Andere belangenorganisaties van moslims, lhbtqi's, christenen en joden lieten weten forse bedenkingen te hebben bij de wijze waarop het proces was verlopen. Zij hebben het ervaren als een gemiste kans en als contraproductief.

Er zijn in Amsterdam diverse organisaties die al jaren iedere vorm van discriminatie en uitsluiting tegen proberen te gaan. Het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) rekent zich ook tot deze organisaties. Wij zijn ook kritisch over zowel het instrument (een verklaring van alleen moskeebestuurders) als de wijze waarop het proces verliep.

Wij maken ons ook bezorgd over de veiligheid van lhbtqi's, net zoals we ons zorgen maken over bijvoorbeeld de veiligheid van moslims en joden. Voor het constructief aanpakken van iedere vorm van discriminatie geloven we wel in een intersectionele benadering door organisaties die geworteld zijn in de verschillende gemeenschappen; we geloven ook in onderlinge solidariteit en in constructief overleg van de gemeente met gemeenschappen, niet op grond van incidenten, maar op basis van gelijkwaardigheid.

Opening door gespreksleider, Marten Bos, ooit initiatiefnemer van Alle Kleuren Oost, gevolgd door debat met als deelnemers:

- **Saïda Derrazi** S.P.E.A.K. Collectief moslimvrouwen
- **Yassin el Forkani** imam
- **Lody van de Kamp** rabijn
- **Sorab Roustayer** Stichting Fite Qlub
- **Dino Suhonic** Stichting Maruf
- **Abdou Menebhi** CTID



COLLECTIEF TEGEN ISLAMOFOBIE & DISCRIMINATIE

Eerste Weteringplantsoen 2c, 1017 SJ Amsterdam
emcemo1@gmail.com, tel: 020-4288825

4 december Hoe bestrijden we samen de haat tegen lhbtqi, moslims, joden en christenen in Amsterdam

Debat in Oranje Kerk, Amsterdam

Opening door gespreksleider, gevolgd door debat met als deelnemers

- Marten Bos Alle kleuren oost
- Saïda Derrazi S.P.E.A.K. Collectief moslimvrouwen
- Lody van de Kamp rabijn
- Sorab Roustayer Stichting Fite Qlub
- Dino Suhonic Stichting Maruf
- Abdou Menebhi CTID

Islamofobie, homofobie en antisemitisme

De onderwerpen islamofobie, homofobie en antisemitisme zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Discriminatie van minderheidsgroepen in onze samenleving is een bekend verschijnsel, waarmee velen op grote schaal te maken krijgen. Bovengenoemde vormen van discriminatie zijn echter onlosmakelijk met elkaar verbonden doordat populistische en extreem rechtse groepen en partijen homofobie en antisemitisme gebruiken als reden om islamofobie goed te praten. Gebaseerd op valse informatie (zoals bijvoorbeeld het wijdverbreide misverstand dat het voornamelijk moslims zijn die geweld plegen tegen LHBTers) wordt een situatie gecreëerd waarbij groepen tegen elkaar worden uitgespeeld.

In plaats van tegenover elkaar is het beter om naast elkaar te gaan staan om deze vormen van racisme en discriminatie te bestrijden. Daarbij kunnen we veel leren van elkaars ervaringen en best practices. Tijdens deze dialoogbijeenkomst werd ingegaan op deze vormen van discriminatie, de manier waarop deze het best bestreden kunnen worden, hoe de groepen elkaar daarbij kunnen ondersteunen en werden de banden tussen de verschillende groepen aangehaald en bestendigd.

Een paar uitkomsten en opmerkingen vanuit de bijeenkomst:

De brief van burgemeester Halsema staat niet op zich, Islamofobie komt in veel vormen voor, we moeten dat ook apart bespreken en analyseren en zien hoe we dat aanpakken. Bijzonder is dat er nog geen van de aanwezigen, aanwezige organisaties, is uitgenodigd om te spreken over de brief en de gevolgen voor de gemeenschappen.

Opgemerkt wordt om niet steeds Islam met het LHBT thema te verbinden, daarmee gaan we mee in het verdeel- en heers vertoog dat ons zo wordt opgedrongen.

Islamofobie en hoe dat steeds weer opduikt moeten we analyseren en bespreken om te komen tot een duidelijke actie richting gemeenschap en politiek. De stem van moslims

heeft steeds minder aandacht, wordt minder gehoord dan andere groepen. (Voorbeeld van Lody van de Kamp, die meteen uitgenodigd werd als hij anti-semitisme aankaart, nadat iemand de Hitlergroet brengt, maar de Marokkaanse vrouw wiens hoofddoek wordt afgerukt niet gehoord wordt).

Ook geweld tegen LHBTI+, zeker als dit gepleegd wordt door jongens met een Marokkaanse achtergrond, krijgt meer gehoor dan geweld tegen moslims. Dit geldt overigens ook voor geweld tegen transpersonen, zeker transpersonen van kleur, ten opzichte van witte homomannen die geweld ervaren.

In de samenleving speelt het moslims versus LHBTI+ minder dan in het politieke vertoog en in de media.

We moeten niet steeds in het reageren vervallen, maar ook juist actief acteren, zelf onze standpunten innemen en bespreken en verbinding zoeken.

Het lijkt soms alsof de politiek meer door de media beïnvloed wordt dan door de werkelijkheid in de stad.

We moeten de slechte positie van queer moslims niet onderschatten en erkennen hoe er geweld en uitsluiting plaatsvindt. Queer moslims horen niet bij de ene en niet bij de andere community, daarom blijven eigen activiteiten en steun nodig, bijvoorbeeld het Ramadan festival en andere activiteiten. De LHBTI gemeenschap is geen automatische bondgenoot van queer moslims. Initiatieven die verbinden moeten we vooral benoemen en doorzetten en waar mogelijk uitbreiden, want die krijgen veel minder aandacht dan negatieve incidenten, hoe erg ook.

Juist door verbinding te maken in de buurten kunnen we de gemeenschappen verbinden en tonen dat we meer gemeenschappelijk hebben.

In de samenwerking die er wel is zijn de gemarginaliseerden, de meest kwetsbaren meestal niet te zien, ook omdat ze meer risico lopen dubbel buitengesloten te worden. Het zijn meestal personen in goede, geprivilegieerde posities die in dergelijke samenwerkingsinitiatieven te zien zijn.



Eerste Weteringplantsoen 2c
1017 SJ Amsterdam
Tel: 0031 (0)20-4288825
www.emcemo.nl